



SOPHAL UNGS  
FÄNGSLANDE LIVSHISTORIA

MÄKTIGT  
ÄR HANS  
NAMN

---

RANDY CLARK  
*med* SUSAN THOMPSON

 **Boklövet**

BOKLÖVET ARKEN  
BOX 134, 196 23 KUNGSÄNGEN  
[WWW.ARKEN.ORG](http://WWW.ARKEN.ORG)





---

## FÖRLAGETS KOMMENTARER

---

**D**enna bok är ett förstahands-vittnesbörd från den kambodjanske pastorn Sophal Ung. Sophal delade sitt vittnesbörd med Randy Clark under ett flertal intervjuer. Dessa blev inspelade på band av Randy och hans team. Kopior av videointervjuerna blev skickade till Susan Thompson och hon fick uppgiften att omforma dem till en bok. Författaren har varit mycket noggrann med att bevara integriteten i Sophals vittnesbörd under hela boken genom att återge boken med hans personliga ”röst”. Hon har också varit noggrann med att inte förändra eller försköna detaljer. Sophals vittnesbörd är en av dessa många vittnesbörd som vittnar om Guds aldrig svikande kärlek och barmhärtighet. Ära vare Gud för alltid!





---

## FÖRORD

---

Kambodja är belägen på den indokinesiska halvön i den sydöstliga delen av Asien, och gränsar till Vietnam mot öst, Laos mot nordöst, Thailand mot nordväst, och den thailändska kusten mot sydväst. Kambodja har en befolkning på ungefär femton miljoner människor, enligt en folkräkning 2013. Kambodja kämpar med politisk korruption, omfattande fattigdom, och ärren efter krig och folkmord.

De första historiska källorna om Kambodja kan dateras tillbaka till ungefär 2000 f.Kr., när risbönder från norr emigrerade till detta område. Europeiska missionärer besökte Kambodja på 1500-talet. På 1800-talet hade landet blivit ett franskt protektorat och en del av det franska Indokina. 1953 blev Kambodja självständigt och befriat från Frankrike. Landet kom till under Kung Norodom Sihanouks starka herravälde. Sihanouk regerade landet till 1970, när han avsattes av General Lon Nol och Kambodjas Nationella Samling.

De röda khmererna, anhängare av Kambodjas Kommunistiska Parti och en utlöpare av det Vietnamesiska Folkets Armé i Nordvietnam, uppstod i Kambodja under 1970-talet, som ett resultat av att kriget i Vietnam påverkade gränsen till Kambodja. De röda khmererna kontrollerade Kambodja från 1975 till 1979. 1979 blev de besegrade av pro-vietnamesiska,





kommunistiska ockuperade styrkor. År 1991 blev Kambodja officiellt erkänt som en suverän stat av det FN-stödda fredsavtalet som skrevs i Paris. De röda khmererna, ledd av den brutale, socialistiske revolutionären Pol Pot – och inspirerade av Vladimir Lenins och Karl Marxs skrifter, det franska kommunistpartiet och maoistsik ideologi – utförde etnisk rensning i stor skala. De dödade miljoner kambodjaner och placerade khmerfolket i vad några moderna historiker idag refererar till som den kambodjanska "diasporan". Fundamentet för det kambodjanska samhället blev systematiskt eliminerat i och med att etniska minoriteter och etniska khmerer, som ansågs vara ett hot utrotades. Så skedde också med intellektuella samt yrkesverksamma, rika, och tidigare regeringsledare och militära ledare. Dessa blev slaktade i 100.000-tals tillsammans med sina familjer.

Under de röda khmererna, som av historiker anses vara en av de mest brutala regimerna i världshistorien, beräknas ungefär två miljoner människor ha dött av sjukdom, svält, genom avrättningar eller tvångsarbete. Detta under regimens korta regeringstid som endast varade i fyra år.

Från 1975 till 1978 kämpade vietnamesiska kommunister och röda khmerer mot varandra tvärs över hela Kambodja, men mycket av krigandet ägde rum i huvudstaden, Phnom Penh. Vietnameserna fick kontroll över staden i januari 1979, varefter de avsatte de röda khmererna. Under 1980-talet förenades den vietnamesiska militären och de civila styrkorna för att återställa Kambodjas ekonomi och stå emot de röda khmererna.

År 1991 markerade fredsfördraget i Paris officiellt slutet på det vietnamesisk-kambodjanska kriget och fördraget öppnade dörren för de fördrivna civila khmererna att komma tillbaka till sitt eget land. Arméer kopplade till partiet blev avväpnade och demobiliserade, vilket lade grunden till att en demokratisk valprocess kunde påbörjas. En flerparti-demokrati byggd på grundvalen av en konstitutionell monarki bildades som ett resultat av valen och fortsätter att vara det samhällssystem som





råder i Kambodja än idag. Men än idag är situationen långt ifrån idealisk. Demokratin är sårbar i Kambodja, politisk korruption är utbredd och fattigdomen är svår att utrota. Dessa problem plågar landet och det fortsätter att kämpa mot fysiska och psykologiska skador efter kriget.

I Kambodja är ca två procent av befolkningen kristna. Beräkningar säger att under de röda khmererna blev ungefär 80 procent av de kambodjanska kristna avrättade på dödens fält. Efter den tiden har en liten grupp av kristna, som då utgjorde ungefär 2000, vuxit avsevärt och utvecklats till den kristna kyrka som idag finns i Kambodja. Kambodja är dock fortfarande huvudsakligen en buddhistisk nation.

Detta är den historiska bakgrunden till berättelsen om Sopal Ung.

— SUSAN THOMPSON  
REDAKTÖR

